



χαλάνδρι ΕΝΑΝΤΙΑ

πρωτοβουλία πολιτών
ενότητα αντίσταση αλληλεγγύη

Συμπληρώνονται φέτος 198 χρόνια από το ξέσπασμα της ελληνικής εθνοαπελευθερωτικής Επανάστασης του 1821.

Τι έχει μείνει απ' τη φωτιά;

Κι είναι αλήθεια ότι οι «εθνικές επέτειοι» σε τέτοιους καιρούς φέρουν μια χαρμολύπη. Γιατί αν από τη μια η «σπίθα» που σ' εκείνη τη δεδομένη ιστορική στιγμή άναψε τοπικά, αποδειχτηκε αρκετή για να βάλει «φωτιά» σε όλη τη χώρα και μέσα από ατέλειωτες θυσίες του ελληνικού λαού να οδηγήσει στην δημιουργία ελεύθερου κράτους, **είναι άλλο τόσο αλήθεια ότι η ανεξαρτησία του έθνους από το ξεκίνημα της λεύτερης πορείας του υπονομεύθηκε.**

Ο λαός δεν έγινε πραγματικά κυρίαρχος στον τόπο του, αντίθετα οι κυρίαρχες τάξεις μέσα από τον αέναο κύκλο δανεισμού και χρέους παρέδωσαν την χώρα στον θανάσιμο εναγκαλισμό των τοκογλύφων-δανειστών. Η πορεία του νεοελληνικού έθνους, όπως πικρά κατέδειξε και η τελευταία δεκαετία, έχει σημαδευτεί από το άγος αυτής της υποδούλωσης. Κι όμως ταυτόχρονα μια βαριά κληρονομία αγώνων και αντιστάσεων - σαν κόκκινο νήμα - στο διάβα του χρόνου την διαπερνά. Το ζήσαμε και πρόσφατα στις πλατείες και στο ατίθασο ΟΧΙ του '15. Κι αν η κυβερνητική υποταγή στους «δανειστές» βύθισε ένα λαό στη φτωχοποίηση και τη συλλογική κατάθλιψη, **μοναχά αναζητώντας και ξαναπιάνοντας το νήμα αυτό, μέσα από μικρούς καθημερινούς αγώνες, μπορούμε να ελπίζουμε και πάλι.**

Μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε την πόλη μας όπως την ονειρευόμαστε

ενότητα αντίσταση αλληλεγγύη



Συνδημότισσες και συνδημότες,

Όσοι συγκροτήσαμε την Πρωτοβουλία Πολιτών «Χαλάνδρι Ενάντια: Ενότητα-Αντίσταση-Αλληλεγγύη», ξεκινήσαμε από τη διαπίστωση αυτή. Απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που ζουν κι εργάζονται στο Χαλάνδρι. Στους άνεργους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελαστικά εργαζόμενους, τους νέους επιστήμονες με τα πολλά πτυχία και τα καθόλου χρήματα. Σε αυτούς που δουλεύουν ατέλειωτες ώρες, σε αυτούς που κυνηγούν αέναα προκηρύξεις και σεμινάρια, σε όσους στερεύει ο μισθός ή η σύνταξη πολύ πριν τελειώσει ο μήνας. Σε αυτούς που κινδυνεύουν να τους αρπάξει το σπίτι ή τράπεζα. Στους συμπολίτες με αναπηρία που νιώθουν πως η πόλη δεν έχει φτιαχτεί για αυτούς. Σε όσους/ες υφίστανται ταπεινωτικές διακρίσεις με βάση τη διαφορετικότητά τους. Γιατί, σε αυτούς και αυτές ανήκουμε κι εμείς. Και **δεν μας αξίζει να αρκεστούμε στο δόγμα του «δεν υπάρχει εναλλακτική»**, γιατί βολεύει πολύ λίγους και θα βολεύει όλο και λιγότερους. Οι μόνοι αρμόδιοι να αλλάξουμε τα πράγματα στην πόλη είμαστε εμείς οι ίδιοι, αφού δεν υπάρχουν «ειδήμονες» για τα δικά μας κοινά προβλήματα.

Ονειρευόμαστε ένα Χαλάνδρι στο μέτρο των ανθρώπων, που αντιστέκεται συλλογικά, με αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη κι αποφασίσαμε να αγωνιστούμε για αυτό μέσα από ένα νέο δημοτικό σχήμα με ενωτική και πολυσυλλεκτική φυσιογνωμία, χωρίς κομματικές σκοπιμότητες ή ποδηγετήσεις. Ένα σχήμα, που θα συμμετέχει στους αγώνες της πόλης και που θα παρεμβαίνει ταυτόχρονα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μεταφέρει τις ανάγκες, τα αιτήματα, τις προτάσεις της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ενάντια στη σύγχρονη απομόνωση του προαστίου, επιλέγουμε να μην παραμείνουμε απαθείς θεατές, να σταθούμε στο πλευρό όσων πλήττονται, να ανοίξουμε μαζί δρόμους πρόσβασης όλων εκείνων με την αδύναμη ή την ανύπαρκτη φωνή, να βάλουμε τις ανάγκες των πολλών πάνω από τα κέρδη των λίγων.

Ενάντια στις αποφάσεις που λαμβάνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες του δημαρχείου και τους κυβερνητικούς διαδρόμους, εμείς προτάσσουμε τη δημοκρατία ως τη μόνη πυξίδα για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης.

Για όλα αυτά, θα συναντηθούμε μαζί σας, για να συζητήσουμε και να αλληλοενημερωθούμε στις γειτονιές, ανιχνεύοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ιδιαίτερες δυνατότητες που προσφέρει η κάθε μια. Άμεσα θα ενημερώσουμε για τις ημερομηνίες που θα βρεθούμε εκεί, για να συζητήσουμε από κοντά.

Ενάντια στο άνευ όρων πρόταγμα της «καθαρής πόλης», νοιαζόμαστε παράλληλα για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανθρώπων που καθαρίζουν την πόλη και αγωνιζόμαστε για την ανατροπή των ελαστικών και επισφαλών σχέσεων εργασίας. **Ενάντια** στην αδιαφάνεια των απευθείας αναθέσεων, απαιτούμε διαφάνεια και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. **Ενάντια** στο ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου, τον εμπορικό και «ψυχαγωγικό» κορεσμό του κέντρου και την άλωση των δημόσιων χώρων, εμείς διεκδικούμε ελεύθερους χώρους για τους δημότες και κατοίκους της πόλης μας.

Ξέρουμε πολύ καλά πως τα ζητήματα της πόλης δεν έχουν επιλυθεί, απλά «επειδή οι προηγούμενοι ήταν χειρότεροι». Έτσι θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε δημόσια - κοινά θέματα που μας απασχολούν και που δεν τίθενται από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις στην πόλη, καθώς και να δρούμε για την αντιμετώπισή τους. **Το θέμα του Καζίνο στην Κηφισιάς, των κεραιών σε όλες τις γειτονιές του Χαλανδρίου, των αντιπλημμυρικών στην Κόδρου και στην Καλαμά, της προστασίας της Ρεματιάς και των κατοίκων γύρω από αυτήν, της απώλειας του 1ου ΕΠΑΛ, της καθυστέρησης του 17ου Δημοτικού Σχολείου στο Πάτημα, τα προβλήματα των σχολικών κτιρίων στην Τούφα, αλλά και αλλού, του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Πάτημα, της ιδιωτικοποίησης των πάρκινγκ στους σταθμούς μετρό της περιοχής και άλλα πολλά.**



Μαζί μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο περπατώντας τον