

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

Γόνος παλαιών Χαλανδριών, το γένος Μηλίγγου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη μας όπου και τελείωσε τις βασικές του σπουδές. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και ειδικεύτηκε στην Γυναικολογία – Μαιευτική. Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Stanford (ΗΠΑ) στην εμβρυομητρική ιατρική, προγεννητικό έλεγχο, υπερηχογραφικό έλεγχο. Εξειδικεύτηκε στην γυναικολογική ογκολογία στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Το 1983 πραγματοποίησε την αδελφοποίηση μεταξύ των μαρτυρικών πόλεων Marzaboto της Ιταλίας και των Καλαβρύτων. Το 1988 του απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Διδακτορικό στην Ογκολογία. Το 1990 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδακτορική διατριβή Λαπαροσκόπηση – Υστεροσκόπηση. Η επιστημονική του κατάρτιση και το πλούσιο συγγραφικό του έργο τον οδήγησαν στη θέση του διευθυντή της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου «Ελενα Βενιζέλου». Τόρυσε το 1980 την Ελληνική Κοινότητα μονίμων κατοίκων κεντρικής Ιταλίας, με έδρα την Μπολόνια, την οποία υπηρέτησε ως πρόεδρος για μια πενταετία. Παράλληλα συνεργάστηκε με το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας και σε θέματα υγείας με το Υπουργείο Υγείας, προωθώντας τον θεσμό του ΕΣΥ. Από το 1998 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου και εργάσθηκε επίπονα για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου Χαλανδρίου σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Το 2005 το δημοτικό ιατρείο διέθετε 12 Ιατρικές ειδικότητες καθώς και Αιματολογικό – βιοχημικό εργαστήριο σύγχρονο, εξυπηρετώντας σε ετήσια βάση χιλιάδες ανθρώπους. Το 2000 οργάνωσε το τμήμα Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας για το παιδί και τον έφηβο (το πρώτο σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης), το οποίο λειτουργεί επιτυχώς μέχρι σήμερα. Το 2005 ανέλαβε πρόεδρος του Συμβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής Δήμου Χαλανδρίου. Το 2005 εκλέχθηκε διευθυντής του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΤΑ. Το 2006 επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος. Το 2007 ανέλαβε αντιδήμαρχος Υγείας-Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης. Το 2010 εξελέγη ξανά δημοτικός σύμβουλος και ανέλαβε πρόεδρος του νεοσύστατου Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, που περιελάμβανε τα ΚΑΠΗ, τα Δημοτικά Ιατρεία και τους Παιδικούς Σταθμούς. Το 2010 εκλέχθηκε αντιπρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) με σκοπό να εδραιωθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στους ΟΤΑ. Το 2014 ήταν υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξή του «Μπορούμε Όλοι Μαζί για το Χαλάνδρι» και εξελέγη στο δημοτικό συμβούλιο. Το 2014 εξελέγη Γ.Γ. του ΕΔΔΥΠΠΥ, πιστοποιημένο από τον ΠΟΥ. Το 2019 εξελέγη τακτικό μέλος του ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ και πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του. Το 2019 κατήλθε ως υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξή του και εξελέγη δημοτικός σύμβουλος. Το 2019 ορίστηκε εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Συμβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής (ΣΚΕΠΙ) του Δήμου και το 2020 ορίστηκε από το ΔΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ ως συντονιστής του Β. Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Το 2022 εξελέγη πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Εργάζεται αμισθί ως Μαιευτήρας - Γυναικολόγος στο ΣΚΕΠΙ, προσφέροντας τις ιατρικές και διοικητικές του υπηρεσίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.